

Verslag 9de Toertocht Ascloa2012

9de TOERTOCHT W.S.V. ASCLOA 2012

Donderdag 17 mei

Om 10 uur vertrokken we uit onze thuishaven met 5 boten, Stephan en Helga, Jeu, Lei, Willy met hond Casper, Thomas en Claudia en Leon, Marianne met hond Webster. Het zonnetje scheen en iedereen had er zin in, een goed begin. Op woensdag waren Nes en



Nelly, Jan en Elly, Uwe en Christa, Kurt, Kathy en hond Lotte en later André, Petra en Christina al naar Thorn gevaren om plaatsen aan de steiger te reserveren. Toen we de sluis van Roermond uit voeren, kwamen Birgit en Reiner “onze gasten” (Birgit is de zus van Petra) er ook nog bij. Daarmee waren we met 11 boten, bijna compleet!

Via sluis Linne zijn we naar Thorn gevaren, we kunnen dit jaar geen gebruik maken van de sluis Heel, Lateraalkanaal, omdat daar de sluisen groter gemaakt worden. We werden hartelijk ontvangen in Thorn en nadat ieder zijn plaatsje had gevonden was er koffie met eigen gebakken muffins (door Nelly) en eigen gebakken cake (door de moeder van Thomas). Er lag nog een zeilboot (die niet bij ons hoorde) aan de binnenkant van de steiger, toen deze wegging zijn Lei en Willy daar gaan liggen, want die lagen dubbel. Met z’n allen zijn we het dorp ingelopen, enkele aten een ijsje, daarna hebben we op een terras gezeten om wat te drinken, lekker in het zonnetje. Iedereen zat te genieten.

We wilden om 4 uur gaan barbecueën omdat het ’s avonds te snel zou afkoelen. De stoelen, barbecues, eten en drinken werden van de boten gehaald, en al snel zat iedereen aan de worst, speklap, hamburger of wat er te eten was, natuurlijk met de nodige drank erbij. We kregen nog even bezoek van Wil en Marij (die in Thorn wonen), vrienden van Leon en Marianne. Daarna koelde het snel af, fleece dekens, “windscherm” en zelfs een warme kruik kwamen te voorschijn. Tegen 7 uur begonnen enkele alles weer naar de boot te sjouwen en tegen 8 uur was iedereen weer op zijn boot. Een geslaagde 1^{ste} toertochtdag!

En.....toen kwam de 12^e boot, Marcel van de Engeltjes, nu was alles compleet.

Vrijdag 18 mei

Een onrustige nacht, veel wind. Nadat iedereen had ontbeten zijn we om 10 uur met wat startproblemen met 12 boten richting Ohé en Laak vertrokken. Weer werden we vergezeld door het zonnetje. Rond 12 uur kwamen in Jachthaven de Maasterp, Ohé en Laak aan. Iedereen werd netjes geholpen met aanleggen door de havenmeester die van te voren door Leon gebeld was dat we er aan kwamen. Het havengeld werd betaald door Leon, 10 euro per boot. Hij hoefde voor 12 boten maar 100 euro te betalen dus iedereen kreeg na het betalen van zijn liggeld nog iets terug. Met zijn allen zijn we naar het restaurant “de Maasterp” gegaan en hebben daar op het terras heerlijk in de zon iets gedronken. Daarna werd nog een kleinigheidje gegeten. Op het programma stond Jeu de Boule, maar de meesten wilden even terug naar de boot. Enkele hebben gezellig op de steiger iets gedronken, anderen trokken zich even terug op de boot. Tegen zes uur gingen de meesten weer naar het restaurant om te gaan eten, andere bleven op de boot eten, daar was iedereen vrij in. Rond negen uur had iedereen gegeten en gedronken en gingen we terug naar de haven. Hier zorgde Marcel en Christina nog voor wat muziek en hebben we op de steiger nog een afzakkertje genomen. Rond half 11 zocht iedereen weer zijn boot op om te gaan rusten. Het was weer een gezellige dag.

Zaterdag 19 mei

Van de douches werd druk gebruik gemaakt en nadat iedereen weer “frisch und fertig” was vertrok de vloot met een stralende zon om 10 uur richting Jachthaven de Spaenjerd in Kinrooi (Belgie), alleen de boot van Stephan en Helga bleef nog even in de haven, want Stephan had nog iets “zu erledigen”.

Aangekomen in de Spaenjerd werd er weer koffie met (de overgebleven) Muffins en verse cake genuttigd. Al snel kwam er drank met de nodige hapjes op de diverse tafeltjes, want het was heel warm! Weer een gezellige boel. In de Spaenjerd lagen ook enkele Linssen Yachten. Om 14 uur vond er een doop van een nieuwe Linssen boot plaats, met natuurlijk champagne, ook een gezellig gebeuren. De sfeer was goed. Inmiddels was Stephan en Helga ook weer gearriveerd. Op het programma stond een wandeling, maar niet iedereen wilde hier gebruik van maken, dus ongeveer de helft bleef in de haven en de andere helft ging op pad. Bij restaurant de Spaenjerd werd wat gedronken, anderen deden zich te goed aan een lekkere (mega) ijsscoupe. Tegen half 5 waren de wandelaars weer in de haven. Weer nieuwe gasten gearriveerd: Norbert en Sabine, die een nachtje overbleven op de Hapiness. Iedereen verzamelde weer alle spullen om te barbecueën.

In de haven was een aparte barbecueplaats met barbecue, tafels en banken en stoelen, Super geregeld. Iedereen zat weer heerlijk te smullen (we waren inmiddels met 24 personen) maar waar was Christa nu ?? Die hield volgens Uwe een schoonheidsslaapje!! Gelukkig was ze later op de avond ook nog even bij het eten. Zo tegen 9 uur ging we terug naar onze boten om wat op te ruimen, een beetje te rusten en ons klaar te maken voor de volgende dag.

Stephan installeerde op de steiger zijn tv zodat liefhebbers nog naar het voetballen konden kijken. Het was weer een heerlijke gezellige zonnige dag geweest, want menigeen zag er ietwat verkleurd (rood) uit.

Zondag 20 mei

Na 's nachts een paar flinke regenbuien en een concert van de nodige kikkers begon de zondag voorzichtig met een zonnetje. Het liggeld voor de haven werd betaald en om half 10 stond het ontbijt klaar bij restaurant de Spaenjerd. Het buffet was rijkelijk gevuld, alleen als je met een groep van 17 komt, was er wel een moment niets te halen. Gelukkig werd dit snel weer bijgevuld. Met ronde buikjes gingen we weer naar buiten. Norbert ging met de auto naar huis en Sabine met de boot bij Stephan en Helga. Weer een kleine wandeling terug naar de haven. De boten werden startklaar gemaakt. Inmiddels was de zon weer volop aanwezig! Onderweg werd afscheid genomen van Lei en Willy, die nog een weekje met de boot naar Maastricht gingen.

De sluis van Linne lag bijna helemaal vol met boten een prachtig gezicht. Via Roermond voeren we naar de sluis van Roermond. Onderweg namen we afscheid van onze gasten Reiner en Birgit en André en Petra, die een week voor onderhoud met de boot in de Steelhaven uit het water gingen. Met nog 9 boten gingen wij door sluis Roermond huiswaarts. Aangekomen in de haven werd er ter afscheid voor ons clubhuis nog een rondje gevaren.

Aan onze nieuwe tafels werd nog wat gedronken en gegeten en vertelt over de 4 fijne dagen en het prachtige weer.

Onze 9^e toertocht was weer BEREGEZELLIG!!

Hierbij een aantal foto,s van de Tourtocht2012

